

# DE ZIEL VAN DEN HELDER

## *“De lucht is hier anders”*

**Ger Lemson**

**74 jaar**

**Gepensioneerd politieman**

**Geboren in Amsterdam**

**Wijk: Nieuw Den Helder**

“Het gevoel voor Den Helder is lastig te verwoorden. Net zo’n vraag als: Waarom vind je die kleur nou zo mooi?” Ger Lemson is erg verbonden met de stad waar hij aanvankelijk moeilijk kon wennen. “Ik liet het Amsterdam van de jaren zestig achter me voor mijn vrouw door wiens familiegeschiedenis ik me in genealogisch opzicht voor Den Helder ben gaan interesseren. De opa van mijn vrouw was de Helderse visser en zeeredder Klaas Bijl en haar vader Piet van Rijn, Stoottroepen Anna Paulowna. Bij dit onderzoek krijg je ook te maken met de geschiedenis van de stad. Zo kreeg ik bewondering voor Den Helder.”

Ger Lemson is vooral actief binnen de Helderse Historische Vereniging, in de genealogische werkgroep. “In de contacten met leden leer ik iedere keer weer meer over de geschiedenis van Den Helder, dit alles in School 7, de Beste Bibliotheek van Nederland.”

Wandelen doet hij graag en loopt onder meer de Halve van Den Helder. “Het liefst wandel ik langs het strand. Alleen of met mijn vrouw. Het weidse uitzicht over zee is steeds weer anders.”

Het echtpaar was de laatste bewoner van Schagenstraat 76, in de oude Sluisdijkbuurt. “Sinds 1972 wonen we in Nieuw Den Helder. Een steegje door en we zitten zo in de Grafelijkheidsduinen. Het fijne van Den Helder is toch wel de frisse lucht. Het is hier anders, dat merk je gelijk wanneer je de stad uit bent geweest en de deuren van de trein bij Station Zuid opengaan. Dan ben ik weer thuis!”

