

# DE ZIEL VAN DEN HELDER

*“Hier ben ik thuis”*

**Mark Herweijer**

**27 jaar**

**Beveiligingsbeambte**

**Geboren en getogen in Den Helder**

**Wijk: Nieuw Den Helder/Zuidoost**

“Mijn bijdrage aan ‘De Ziel’ ontstond toevallig toen ik met mijn zoontje bij Fort Kijkduin was, waar de portretten op dat moment werden geschoten. Ik besloot ter plekke om mee te doen. Ik heb gewoon een hele hoop met Den Helder. Hier ben ik geboren, hier ben ik thuis. Ik werk hier, mijn familie woont er en ik ken er, mede door mijn werk als beveiligingsbeambte, veel mensen. Door mee te doen, wil ik een groter beeld schetsen van Den Helder.

Voor mij is de marine echt de ziel van Den Helder. Mijn vader is oud-marineman. Den Helder is voor mij een veilige plaats om op te groeien. Kinderen kunnen hier vrij snel zelfstandig dingen ondernemen. Zelf vond ik het hier ook fijn om op te groeien. Ik herinner mij de vrijheid zoals samen met vrienden met een biertje en een kampvuurtje op het strand zitten.

Als ik denk aan Den Helder dan is het eerste wat ik voor mij zie: meeuwen. De aanwezigheid van meeuwen, maar ook de dijk, de wind en de vele zonuren.”

