

# DE ZIEL VAN DEN HELDER

***“De lucht is hier altijd schoon”***

**Cor Jongman**

**74 jaar**

**Gepensioneerd**

**Getogen in Den Helder**

**Wijk: De Schooten**

Technisch gezien is Cor Jongman geen echte Jutter. “Ik ben in de oorlog geboren. Mijn ouders kwamen oorspronkelijk uit Leiden. Ze kwamen vóór de oorlog naar Den Helder, omdat mijn vader hier ging werken. Voor de bevalling is mijn moeder terug naar Leiden gegaan. Maar ja, volgens mij was ik een paar maanden oud toen we weer deze kant op kwamen.”

Hij houdt van de natuur in en rond de stad. “Ik fotografeer een beetje en doe bijna alles wandelend. Ik kijk altijd om me heen. Er is zo’n verscheidenheid aan natuurgebieden. Strand en duinen, maar ook zo veel groen. Parkjes en perkjes in de stad en ondanks de haven weinig zware industrie. De lucht is altijd schoon.”

Cor Jongman heeft Den Helder na zijn geboorte nog één keer verlaten. “Ik werkte vroeger in de bouw. Toen ik moest stoppen, kon ik bij De Block in Alkmaar aan de gang. Het is niet eens zo ver weg, maar mijn zoon miste het water. Moesten we af en toe even richting het strand om uit te waaien. Toen hij naar de Zeevaartschool wilde, hebben we er even over gedacht hem te laten pendelen, maar hij was nog zo jong. Ik kon zonder problemen overgeplaatst worden naar De Block in de Beatrixstraat.” Het voelt nog altijd als een opluchting. “Gelukkig zijn we naar Den Helder teruggegaan.”

