

DE ZIEL VAN DEN HELDER

“Voor de feestjes naar Den Helder”

Rachël van Kempen

55 jaar

Raadscommunicatieadviseur

Geboren in Alkmaar, sinds 1999 in Den Helder

Wijk: Indische Buurt

“Den Helder was voor mij als kind altijd de stad waar ik leuk speelde, waar ik ruimte had om rond te dwalen. Ik kwam regelmatig in Den Helder, omdat we hier familie hadden wonen. Ik had er een goed gevoel bij. Het was voor mij nooit een ‘grijze stad’ of ‘die uithoek’. Toen ik ouder werd, was het ook de plek waarin ik ging carnavallen. In Alkmaar hadden we dat niet. Den Helder, daar ging ik eigenlijk altijd heen voor de feestjes.

Nog steeds is Den Helder voor mij een evenementenstad: er wordt zó ontzettend veel georganiseerd. Ieder weekend gebeuren er wel dingen en ze vinden vaak ook tegelijkertijd plaats. Je moet dan echt keuzes maken. Ik snap er ook niets van dat mensen vaak zeggen dat er nooit iets gebeurt in de stad. Toch is het leuke aan de inwoners dat ze vaak mopperen, maar eigenlijk heel erg trots zijn op Den Helder. Dat mopperige is de buitenkant, je moet daar een beetje doorheen prikken.

Vanuit Alkmaar ben ik naar Den Helder verhuisd, naar De Schooten. Ik vond het zo leuk dat alles zo dicht bij elkaar is. Ik sprak rond tien uur met mijn zus af bij de Hema en vertrok om kwart over negen van huis. Ik was er al binnen vijf minuten... In Alkmaar ben je bijna een uur kwijt als je naar de andere kant van de stad moet, hier ben je er binnen een kwartier.

In Den Helder heb ik ook mijn man leren kennen en ben ik mijn hart verloren. Ook aan de stad. Het is zo’n mooie stad. Wat? Alles! Je kunt beter vragen wat er niet mooi is. Je hebt mensen die goud geld betalen om naar het strand en de duinen te gaan en wij wonen er gewoon naast!”

