

DE ZIEL VAN DEN HELDER

“Er is hier veel saamhorigheid”

Saskia Vriesman

40 jaar

Mede-eigenaar ‘Straalman & Vriesman theater’ en parttime tandartsassistente

Geboren en getogen in Den Helder

Wijk: Centrum/de Geleerdenbuurt

Een echt stadsmens, dat is Saskia Vriesman. “Ik houd van de binnenstad. Heerlijk vind ik het om rond te struinen in de diversiteit aan winkeltjes in het mooie centrum. Maar niet alleen het centrum is mooi. Er zijn ook heel veel verschillende mooie mensen in deze stad. Ik ben echt trots op Den Helder en haar inwoners. Ik heb me hier altijd thuis gevoeld. Ik ben trots op de grote groep mensen die Den Helder zo positief op de kaart zet. Er is ontzettend veel bereikt de afgelopen jaren.”

Op een klein uitstapje na, naar de Indische buurt, heeft Saskia Vriesman altijd in de Geleerdenbuurt gewoond. “Een heerlijke buurt, veel saamhorigheid maar toch een buurt waar iedereen zijn eigen leven leidt. Vroeger was het niet anders.” Ze herinnert zich dat ze als kind middagen in de top van de Watertoren zat. “Uren kon ik turen over de stad of gewoon een boekje lezen. Als tiener ging ik vaak met vrienden naar het strand, maakten we een kampvuur en gingen zwemmen tijdens warme dagen.”

Veel Nieuwediepers herkennen het: de liefde voor en heimwee naar de zee. “Begrijp me niet verkeerd, Nederland bestaat uit mooie plaatsen, maar na een tijdje lonkt altijd weer de zee.”

