

DE ZIEL VAN DEN HELDER

“Ik ben een geïmporteerde Jutter”

Margreet Wormmeester

40 jaar

Militair

Kwam voor haar werk in Den Helder wonen

Wijk: Centrum

“Ik reed een keer met een vriendin op de N9. “Wat zijn dat nou voor flitsen?” vroeg ze. Ik moest lachen. “Dat is de Lange Jaap!”, zei ik. Ja, als je die ziet, weet je dat je thuis bent.”

Margreet Wormmeester woont ruim twintig jaar in Den Helder. “Ik weet het nog precies. Op 19 augustus 1996 kwam ik hier aan. Ik ging vanuit mijn ouderlijk huis in Groningen bij de marine. Eerst was ik hier alleen doordeweeks om te werken en woonde bij mijn ouders. Dan krijgt je niet zo heel veel mee van een stad. Maar na een jaar ging ik hier wonen. Toen begon ik Den Helder pas echt te zien. Nu zijn de duinen en het strand mijn favoriete plekken. Ik heb twee bejaarde hondjes. Ik zet ze in de bakfiets en rijd over het Hengstepad, de Grafelijkheidsduinen, het Timorpark en langs de kanoroute. Ik cross overal met ze naartoe.”

Haar ouders hebben Margreet wel eens gevraagd of ze niet terug wil komen naar Groningen. “Ik blijf natuurlijk altijd een Groningse, maar ik voel me best wel een Jutter. Half Gronings, half Helders.” Ze lacht: “Ik denk dat ik gewoon een geïmporteerde Jutter ben.”

