

DE ZIEL VAN DEN HELDER

“In Den Helder is het nooit benauwd”

Debbie Vaessen

40 jaar

Consulent participatie bij de gemeente

Gedeeltelijk getogen in Den Helder

Wijk: Centrum

“Ik ben in Heerlen geboren en woonde daarna tot mijn elfde in Maastricht. Toen we naar Julianadorp gingen verhuizen, ging ik van het ene uiterste naar het andere.” Debbie's vader opende de eerste Trekpleister in De Schooten. Een jaar later begon haar moeder Multivlaai. “Het eerste jaar was ik ziek van heimwee. En ik werd gepest, want ik kwam met een zwaar Limburgs accent. Dat heb ik dus razendsnel afgeleerd. Den Helder was de verschrikkelijkste stad ooit, vond ik.”

Debbie maakte een frisse start toen ze naar het Nieuwediep ging. “De middelbare school is voor iedereen een nieuw begin. Daarbij gingen we naar de stad verhuizen en kwamen we als gezin in rustiger vaarwater. We hebben tot ik uit huis ging op de Prins Willem Alexandersingel gewoond. Daar vond ik bodem.”

Ze deed mee aan ‘De Ziel.’ omdat ze anderen wil laten zien hoe mooi Den Helder is. “Als ik mensen van buiten de stad spreek, lijkt Den Helder ze vaak vreselijk. Dan promoot ik Den Helder altijd! Ik woon hier graag en houd van het klimaat. Als ik familie bezoek in het zuiden, vind ik het vaak benauwd.”

Van het meisje dat Limburg zo miste, lijkt niks meer te bekennen. “Nee, gek eigenlijk. Ik wil hier nooit meer weg.”

