

DE ZIEL VAN DEN HELDER

“In Den Helder mag je zijn wie je bent”

Yvonne de Haas

61 jaar

Gepensioneerd wijkverpleegkundige

Geboren en getogen in Den Helder

Wijk: Tuindorp

“Als zeventienjarige wilde ik Den Helder wel uit. Naar de omgeving van Eindhoven, waar mijn grootouders woonden. Wat me daar zo aantrok, was dat je van het ene dorp zo het andere dorp in fietste. Toch ging ik me op een gegeven moment beseffen waar ik woonde en wilde ik niet meer weg. Nu woon ik al veertig jaar in de Violenstraat, met heel veel plezier. Ik ben trots dat ik een inwoner van Den Helder ben.

Wat mij betreft vormen de inwoners van Den Helder de ziel van de stad: alle mensen van klein tot groot. We zijn met z'n allen belangrijk. En als het goed is, voelen we ons verbonden met elkaar. Door de stad. Maar er is volgens mij niet een Helders karakter, je kunt ze daar niet op vastpinnen. Je mag hier zijn wie je bent.

De schoonheid van Den Helder zit 'm niet in heel mooie winkels. Het zit 'm in de natuur, de haven, vissersboten, grachten, het bos en strand. Het is echt een verschrikkelijk mooie stad. De ontwikkeling is ook heel positief, het is mooi om te zien dat we in de stad naar de toekomst kijken. Dat is goed voor mijn kinderen en kleinkinderen. Alleen moet er nog wel een gezellig plein met terrassen komen. Ik kom graag in Maastricht, daar hebben ze dat wel. Maar ik vind het ook niet vervelend om weer naar huis te rijden. En als ik dan zo langs het kanaal rijd, vind ik het niet erg dat er geen vierbaans snelweg is. Ik kachel zo langzaam naar huis, zie de vuurtoren en denk: ik kom eraan. Dit is mijn stad, hier hoor ik thuis.”

