

DE ZIEL VAN DEN HELDER

“Den Helder is het begin”

Simone Tromp-Leusink

46 jaar

Ondernemer

Geboren in Heiloo, sinds 1992 in Den Helder

Wijk: Visbuurt

“Ik zat op de Antillen. Je had daar het strand en de zee, net als in Den Helder. En tsja, iets meer zonuren. Maar ik miste mijn leventje hier in Den Helder. Je familie, je vrienden, de buurt. We woonden toen in een heel gezellige, hechte buurt. Gelukkig nu ook weer. We lopen elkaars deur niet plat, maar je kunt altijd op elkaar terugvallen. Het mooie is dat er van alles wat woont in Den Helder en dat mensen met elkaar kunnen opschieten. Iedereen zegt wel wat tegen elkaar: Als we voor ons huis met een bakkie in de zon zitten, zegt iedereen goedemorgen. Die vrolijkheid is er.

Zelf ben ik geen Jutter, ben geboren in Heiloo en vanwege de marine ben ik hier gekomen. Heb zeven jaar gevaren. Als ik dan voor de kust lag en de vuurtoren zag, dacht ik: ik ben weer thuis. Zou ook niet terug willen naar Heiloo. Den Helder zit in mijn hart.

Sommigen noemen Den Helder het einde van de wereld. Wat mij betreft is het einde ook het begin, dat zei Columbus ook. Je valt hier ook echt niet van de aarde af, je valt in het water, hahaha. Het grappige is wel dat heel Nederland op Sail afkomt. Dat trekt ze wel hier naartoe. Wij vinden dat ook een mooi evenement, maar eigenlijk gaan we overal wel heen. Zoals de Pasar Malam, die mag van ons trouwens best nog wat groter. Maar weet je, er is hier altijd wel wat te doen. Als je het maar zelf wilt en opzoekt.”

