

DE ZIEL VAN DEN HELDER

“Vanuit Den Helder ben je overal zo”

Annet Bosch

46 jaar

Vrijwilliger De Kampanje

Geboren in Groningen, sinds 2014 in Den Helder

Wijk: Visbuurt

“Den Helder is me meegevallen. Ik woonde in Harlingen toen ik mijn man leerde kennen en verhuisde hiernaartoe. Had er eigenlijk geen voorstelling bij; Harlingen is ook een havenstad, dus dacht dat het een beetje hetzelfde was. Maar het is hier heerlijk wonen, dat vond ik vanaf dag één. Het mooie is dat je hier overal dichtbij bent. Het strand, het bos, de zee, de haven... Daar houd ik van, dat is waar ik voor val. En je bent ook zo in Bergen bijvoorbeeld.

Sommige mensen zeggen wel dat we overal ver vandaan wonen, maar dat was in Harlingen eigenlijk ook zo. En het dorpje in Groningen waar ik ben opgegroeid, was van God en iedereen verlaten. Ik ben het dus wel gewend.

Nieuwediepers lijken een stug volkje, maar als je daar eenmaal doorheen hebt geprikt, word je omarmd. Ik denk dat dit hoort bij havensteden, daar heb je vaak dit soort mensen. Soms zijn ze wat stug en negatief, kijken ze de kat uit de boom en zijn bang voor nieuwe dingen, zoals de ontwikkelingen in de binnenstad. Het heeft tijd nodig. Kijk naar De Kampanje. Het nieuwe theater vind ik een ontzettende verbetering, vind het ook erg leuk om daar deel van uit te maken. Maar mensen moeten het wel eerst even ervaren. Als ze er eenmaal geweest zijn, vinden ze het prachtig.”

