

# DE ZIEL VAN DEN HELDER

*“Den Helder op z’n mooist met grauw weer”*

**René Huigen**

**44 jaar**

**Marineman, instructeur Fort Erfprins**

**Geboren en getogen in Den Helder**

**Wijk: Visbuurt**

“Den Helder is op z’n mooist als het een beetje grijs, grauw weer is. ‘Rauw’ en ‘herfst’ zijn ook de associaties die ik heb met de stad. Met de storm ga ik graag naar de dijk om te kijken naar de ruige zee. Dan voel ik de verbintenis met Den Helder het sterkst. Het is echt mijn stad.

Ook al ben ik hier geboren, was het niet direct mijn plan om bij de marine te gaan. Ik ging eerst naar Iets De Zuylen en later naar de mts. Ik liep stages en kwam er toen al achter dat een ‘negen-tot-vijfbaan’ niks voor mij zou zijn. Kwam vaak bij bedrijven die gelieerd waren aan de offshore en moest vaak op locatie werken. Ik wist toen al dat ik niet te lang vastgebakken wilde zitten op een plek. Uiteindelijk kwam ik via de ouderwetse bon in de Veronicagids bij de marine terecht.

In Den Helder komen veel mensen stug en gesloten over. Maar als je eenmaal in hun hart zit, zijn ze altijd eerlijk en trouw. Je hoort wel een hoop mensen mopperen, maar ik denk dat ze dat doen met de bedoeling om het allemaal beter te maken. Of ik spiegel dat te veel naar mezelf, haha. Ik ben in ieder geval heel blij met de manier waarop de binnenstad prachtig wordt gemaakt. En mensen moeten eerst het resultaat ervan afwachten, voordat ze beginnen met dat gemopper. We hebben een slecht imago, maar ik verdedig de stad met hand en tand. Want een hoop mensen van buitenaf weten niet wat we hier allemaal hebben. Ik ben in ieder geval trots op Den Helder.”

