

# DE ZIEL VAN DEN HELDER

***“Je hebt hier veel vrijheid”***

***Gaia Kanteman***

***14 jaar***

***Scholier, Mavo klas 2***

***Geboren en getogen in Den Helder***

***Wijk: Geleerdenbuurt***

Oma en moeder brachten haar op het idee en Gaia Kanteman was direct enthousiast. “Ik vond het wel interessant om op de foto te gaan en ik ben een echte Helderse. Nou ja, ik heb de eerste twee jaar dan wel in Julianadorp gewoond, maar dat is toch ook Den Helder.”

Voor het voetlicht treden is ze inmiddels wel gewend en er is geen sprake van zenuwen. “Ik ontspan juist als ik op het podium sta. Al jong begon ik op Triade met het meedoen aan musicals. Ik heb ook een tijd zangles gehad van Hanneke Bergsma en inmiddels zing ik in een popkoor. Later wil ik wel graag actrice worden, of forensisch onderzoeker. Of iets met media.”

Gaia is met mooi weer graag op het strand te vinden. “Ik vind Den Helder een fijne stad om in op te groeien. Het is hier veilig en rustig. En je hebt hier veel vrijheid. Samen met vriendinnen fiets ik ook graag door Den Helder. Dan zien we wel waar we uitkomen.

Ik vond dat ik meer beweging nodig had en ben weer op hockey bij Hermes gegaan. Daar zat ik vanaf mijn zesde op, maar was twee jaar gestopt. Hockey is tenminste niet zo'n brave sport, best ruig. Ik vind het leuk dat je als team met elkaar alles deelt. Ook wanneer je verliest. Als ik klaar ben met studeren wil ik weg uit Nederland. Het is mij hier te koud. Het zou wel fijn zijn als mijn ouders hier blijven, want dan kan ik altijd naar Den Helder toe wanneer ik mijn ouders en de stad en het strand mis.”

