

DE ZIEL VAN DEN HELDER

“De zee is mijn achtertuin”

Anita Ruder

54 jaar

Medewerker PR en Communicatie voor KopGroep Bibliotheken

Geboren en getogen in Den Helder

Wijk: Stad binnen de linie west/Indische buurt

“De ziel van deze stad is voor mij een combinatie van de natuur en de mensen. Weerbarstigheid is wat hen verbindt.

Den Helder is de enige plek waar ik gewoond heb en waar ik al vele voetstappen heb achtergelaten. Doordat ik hier na de Pedagogische Academie gelijk een baan kon krijgen als kleuterjuf ben ik hier blijven wonen. Want een baan krijgen was in die tijd niet vanzelfsprekend. Twintig jaar heb ik hier in het onderwijs gewerkt, waarna ik de overstap maakte naar de bibliotheek.

Ik ben trots op de stad die verrijst uit de lelijke naoorlogse nieuwbouw. Met School 7 als belangrijke verbinding tussen Willemsoord en binnenstad. Ik vind het heel bijzonder vrienden van toen mee te nemen naar Willemsoord en vrij rond te kijken op de plek waar voorheen de Rijkswerf lag. De plek waar we vroeger niet mochten komen, maar waarmee ik wel altijd rekening hield als ik van mijn opleiding naar huis fietste. Je wilde namelijk echt niet terechtkomen in de stroom wervianen die na werktijd massaal het terrein verliet.

De meest bijzondere plek voor mij is de dijk vlak achter mijn huis. Het uitzicht hier is altijd anders en het is elke dag weer spannend welke compositie de lucht, het licht en het woeste water er nu weer van hebben gemaakt. Voormalig stadsdichter Joop Leibbrand verwoordde het prachtig in de strofe: ‘Het mooiste van Den Helder is het kerkje van Den Hoorn.’ Dus als mensen mij vragen: ‘Wat moet je toch in Den Helder?’ dan neem ik ze als het even kan mee naar deze plek. Eenmaal daar met het prachtige natuurgeweld aan onze voeten, zijn ze stil. En denk ik: dit is dan ‘mijn’ achtertuin.”

