

DE ZIEL VAN DEN HELDER

“Alle voorzieningen zijn er!”

Saskia Flamand

41 jaar

Leerkracht bij 't Zwanenest in Schagerbrug

Getogen

Wijk: Nieuw Den Helder

“Wij zijn bij mijn oom gaan inwonen in de C.G. Geusstraat in De Schooten nadat mijn ouders uit elkaar gingen. We kwamen uit Purmerend en ik was twee en een half jaar oud. Ons eerste eigen huis was een flat op de Jan Verfaillweg. Later woonden we in 't Koggeschip, maar mijn moeder maakte wel de bewuste keuze voor het Jenaplan-onderwijs, ook al was dat een eind uit de buurt. De Da Costaschool, nu de Verrekijker zat aan de Lupinestraat. Ik heb daar een fijne tijd gehad en het was mijn onderwijzer Kees Hanegraaff die mij attendeerde op mijn stem als instrument. Ik ben tijdens uitvoeringen gaan zingen, maar vond het best spannend.

Het heeft echt jaren geduurd voordat ik mijn verlegenheid overwon. Op mijn 15e begon ik met zangles bij Triade en inmiddels zing ik in vier verschillende bandjes. Mijn man Patrick speelt de contrabas en de bas en samen maken we deel uit van 6Pac. Daarnaast zing ik in The Dark, in Rebounded en als duo Andy en Saskia met Andy de Ronde.

Inmiddels woon ik weer op de Jan Verfaillweg, in een gewoon huis. De cirkel is rond. Ik zou nooit meer weg willen uit Den Helder. Ik snap niet dat mensen zo zeuren over deze stad. Het heeft alle faciliteiten zonder de onpersoonlijkheid van een grote stad. Den Helder is kleinschalig, maar heeft alles; een theater, een zwembad, het strand, duinen, het bos. Wij komen graag in De Donkere Duinen. En in de Helderse vallei. Met slecht weer pakken we een filmpje in Utopolis of gaan we naar Ballorig. Wat wil een mens nog meer!”

