

# DE ZIEL VAN DEN HELDER

*“Er is altijd frisse lucht”*

**Janny Bosma**

**63 jaar**

**Gepensioneerd leerkracht**

**Geboren en getogen in Den Helder**

**Wijk: De Schooten**

“Mijn vader was de directeur van Van Willigen, een groot warenhuis in de stad. We woonden in eerste instantie in één van de aangrenzende woningen, die later bij het winkelpand zijn betrokken. Toen ik ouder was, hielp ik mee met balansen. Het behang van mijn slaapkamertje hing nog altijd in het magazijn. Op mijn vierde begon ik met turnen. Bij Turnlust. En ja, als je ergens maar lang genoeg lid blijft, word je vanzelf de voorzitter. Ik dus ook. Ik geef er ook rollatorgym en begeleid een Vitaal & Fitgroep. Daarin doen we elke week een andere sport met ouderen.”

Janny en haar man Ton leerden elkaar kennen via de turnvereniging. “We geven nog altijd samen les in rhönradturnen. Turnlust is mijn vereniging en Den Helder is mijn stad. We wonen in één van de ronde torens in de Boatex. Vanaf hier kun je Wieringen zien liggen. Beneden zie je de karpers zwemmen en ik heb in Den Helder nog nooit zoveel vogels gezien als hier. Het is heerlijk. Je doet de deuren open en je bent buiten. Er is altijd frisse lucht. En wat dacht je van het aantal zonuren? Dat is heel goed voor de gezondheid. Ik ben zo blij dat we in Den Helder wonen.”

