

DE ZIEL VAN DEN HELDER

“Ik heb het hier altijd fijn”

Joop Clowting

81 jaar

Systeemontwerper bij ministerie van Defensie

Geboren en getogen in Den Helder

Wijk: De Schooten

“Ik ben geboren in het Lidwina en heb jaren in de Joubertstraat gewoond. Ik herinner mij de tijd daar nog goed. Het was juni 1940, 's avonds elf uur toen de bomscherven over het dak ratelden. Horen en zien vergingen je. In de gang zat het vol met mensen die bij ons kwamen schuilen. Ik weet nog dat er discussie was om naar het park te gaan. Gelukkig hebben we dat toen niet gedaan. Toen we daar 's morgens gingen kijken was het park platgebombardeerd. De kinderwagens hingen er in de bomen.

Ik zie de bommenluiken nog opengaan. Zo'n negen jaar was ik toen ik bijna letterlijk oog in oog kwam te staan met een spitfire die op zo'n dertig meter hoogte over kwam. Ik zwaaide en kon zien dat er werd teruggezwaid. Tijdens de bevrijding hebben we met z'n allen vanaf 5 mei staan wachten op de Kanaalweg. Het duurde tot 8 mei voordat de eerste verkenningspatrouilles van de Canadezen aankwamen. Van Fort Erfprins tot aan de Texelse boot was, op een enkel gebouw na, alles weg.

In de jaren '50 en '60 vermaakte ik mij in de straten van de binnenstad. Toen had je nog drie winkelstraten en een prachtig station vlak voor de Spoorstraat. Zaterdagavonden op stap met mijn maten in de Koningstraat en naar de bioscoop bij De Witte en Tivoli. Tot ik de allermooiste vrouw van de wereld trof en samen met haar de basis legde voor mijn gezin en de dierbare herinneringen die ik nu mag koesteren.

Van mijn 16e tot mijn 77e ben ik betrokken geweest bij het verenigingsleven en gaf ik turnen en gymles bij onder andere OKK, Turnlust en Sportlust. Daar was ik bijna alle dagen van de week in de weer.

Ik kom nog altijd graag op de dijk, de haven en Willemsoord. Even de frisse lucht opsnuiven. Ik heb hier alles zien opbouwen, afbreken, opbouwen, afbreken en nu weer opbouwen, maar heb boven alles altijd een fijne tijd gehad. Dat ging gewoon vanzelf.”

