

DE ZIEL VAN DEN HELDER

“Ik ben import, maar voel me jutter”

Ton Bosma

71 jaar

Gepensioneerd onderwijzer

Kwam voor de liefde naar Den Helder

Wijk: De Schooten

“We kwamen elkaar vaak tegen tijdens turnwedstrijden in Noord-Holland. Ik woonde toen in Hoorn. Janny woonde in Den Helder en sportte bij Turnlust. Op de dag dat we verking kregen, stond ze op me te wachten in de sporthal. Toen hebben we adressen uitgewisseld.

De toenmalige voorzitter van Turnlust was ook de directeur van een basisschool. “Is die vrijer van jou niet toevallig ook onderwijzer?” vroeg hij op een dag aan Janny. Nou, inderdaad. Ik kon meteen beginnen.

Bij Turnlust geven we samen nog altijd les in rhönrad turnen. We jureren ook en hebben een paar grote toernooien georganiseerd. Daar hebben we nog een lintje voor gekregen van de koningin. Toen het WK in 1995 in Nederland plaats moest vinden, hebben we onze vingers opgestoken en het hier in Den Helder neergezet. Drie sporthallen, al die mensen van over de hele wereld en iedereen voorzien van eten, slaappleatsen, vervoer en leuke uitstapjes in de omgeving. Goede reclame voor de stad.

We kregen hier drie mooie dochters, ik doe vrijwilligerswerk, vind hier rust, frisse lucht, de zon en de zee en natuurlijk de vereniging. Ik ben import, maar zo voelt het helemaal niet.”

