

DE ZIEL VAN DEN HELDER

“We willen hier graag oud worden”

Carmen Kooi

58 jaar

Administratief medewerker bij Justitie in Zaanstad

Getogen

Wijk: Nieuw Den Helder

“Als klein meisje verhuisde ik van Leeuwarden naar Den Helder. Officieel ben ik geboren in Groningen. Daar komen mijn ouders vandaan, maar ik heb er heel kort gewoond. Mijn vader werkte bij de luchtmacht en werd overgeplaatst als sportinstructeur naar het Deibelkamp in Den Helder. Wij woonden in de Runstraat in Nieuw Den Helder, een zijstraat van de Eemstraat. Een wijk waar destijds veel marinemensen woonden.

Ik was een echt buitenkind. Voetballen, ‘tokkie, tokkie, boem, boem’ spelen en tenten bouwen achter op het grasveld. Heerlijk. Ik moest overal vandaan worden geplukt. Ik herinner me dat ik als kind wel naar huis liep over het zand van het in aanbouw zijnde viaduct van de Schooten. Had ik weer ergens gespeeld.

Ondanks het feit dat ik nu buiten de stad werk en veel reisen maak, komt het niet in me op om te verhuizen. Ik vind het hier heerlijk. Ik geniet elke dag als ik met de honden aan de loop ga. Een van mijn favoriete routes is de ijsbaan, die bijna nooit als ijsbaan in gebruik is. Je ziet er de mooiste vogels, ook roofvogels. De stad is schoon, de natuur is prachtig.

In Den Helder is veel rust, zon en natuur. Wil je de drukte opzoeken dan kan dat ook. In onze stad is iedere week wel iets leuks te beleven. En we wonen zo mooi. We hebben een appartement gekocht in de voormalige Herderschêeschool aan de Narcisstraat. Een deel van de oude gymzaal is onze woonkamer. Alles is gelijkvloers met een mooie vide, dus we kunnen hier oud worden. En dat willen we graag.”

