

DE ZIEL VAN DEN HELDER

“In Den Helder ben je overal dichtbij”

Eric Nottelman

50 jaar

Senior Engineer, Marinebedrijf

Geboren en getogen in Den Helder

Wijk: De Schooten

“Voor mijn studie aan de hts heb ik op kamers gewoond in Rijswijk. Als het even kon ging terug naar Den Helder. Ik had dikke verkering dus dat was reden nummer één, maar ik miste de stad ook echt. Ik ben gewoon verknocht aan Den Helder.

Opgegroeid in De Schooten in de tijd dat de wijk nog in opbouw was. Een speelparadijs was het voor ons. Waar nu de Nollen zijn ontwikkeld, speelden wij cowboy en indiaantje. Ik woon nog steeds in De Schooten, vlakbij het winkelcentrum en het station. Ooit keken we naar een ander huis, in een andere wijk, maar we kwamen tot de conclusie dat het hier prima is.

In Den Helder ben je overal dichtbij. Ik ben in tien minuten op het strand. Op het Falgastrand vlieger ik 's zomers veel. Een van mijn hobby's. Daar heb ik alle ruimte om met grote vliegers te werken zoals bijvoorbeeld 3-D-uitvoeringen, of een matrasvlieger. En natuurlijk doe ik in september weer mee aan het grote Helderse vliegerfestijn. Ik ben ook een fervent zwemmer en ga dit jaar voor het eerst de oversteek maken van Den Helder naar Texel voor de stichting Spieren voor Spieren. De wetsuit is gekocht en ik heb al een paar keer geoefend. Hiervoor heb ik best wat angsten moeten overwinnen, want zwemmen in de stromingen en de golven van het Marsdiep is heel anders dan zwemmen in het Heersdiep. Het is natuurlijk wel fantastisch dat je dit voor de deur van je eigen stad kan doen.”

