

DE ZIEL VAN DEN HELDER

“Al mijn mijlpalen liggen in Den Helder.”

Miranda Rens – Minneboo

39 jaar

Leerkracht speciaal onderwijs

Geboren en getogen in Den Helder

Wijk: Oud Den Helder en Tuindorp

“Tja, het is wel een uithoek, maar hier ben ik geboren, getogen en gebleven. Hier liggen mijn roots. Daarom ook mijn deelname aan de Ziel van Den Helder. Een echt Helder project en dat ben ik ook. Al mijn mijlpalen liggen in Den Helder.

Den Helder heeft alles. Ik woon hier prettig en mijn kinderen kunnen hier van basis tot voortgezet en eventueel verder naar school. En alles is hier op fietsafstand te bereiken. De school waar ik nu werk zit nu nog in Julianadorp, maar verhuist straks ook naar Den Helder.

De vuurtoren is beeldbepalend voor deze stad. Net als het strand en de duinen. Maar de echte ziel zit voor mij in de dijk. In mijn jeugd stond ons huis vlakbij de dijk. Mijn moeder woont er nog.

Ik weet nog dat we toen als kind na het avondeten de restjes op de dijk gooiden en binnen mum van tijd zag het wit van de meeuwen. En wat hebben we een plezier beleefd aan het sleeën en vliegeren op de dijk, tegen de harde wind in lopen en het prachtige uitzicht over zee. En tijdens de zomerkermis gingen wij 's avonds op de dijk kijken naar het vuurwerk. Met elkaar samen genieten van het prachtige schouwspel bij ons om de hoek.”

