

DE ZIEL VAN DEN HELDER

“Ik nam het liefst elke dag een andere route”

Monique Tacx

48 jaar

Coördinerend begeleider Philadelphia zorg

Geboren en getogen

Wijk: Nieuw Den Helder

“Als ik mijn slaapkamerraam open, hoor ik de zee. Heb jij dat? Dat zeg ik tegen mensen als ze zich afvragen waarom ik in Den Helder woon. Ze beschouwen het toch vaak als de doorgang naar Texel en zien dan alleen het minst mooie stukje van de stad.

Zelf woon ik in Nieuw Den Helder, in een heel mooi stukje. Ik wandel er graag. Als ik een keer boos ben, even afkoelen in de wind. Of na een lange werkdag. Vroeger dwaalde ik graag door de stad. Ik groeide op in het centrum en zat op basisschool de Windwijzer. Ik nam het liefst elke dag een andere route. Door de Spoorstraat of achter V&D langs. Daar was toen nog een plein. Of ik liep over het Julianaplein en kroop in de rekken die er lagen voor de markt. Ik weet nog dat een deel van de Molenstraat zou worden afgebroken. We speelden met vriendinnetjes in de lege huizen en later op de achtergebleven zandvlaktes.

Ook inwoners zijn soms negatief over de stad. Maar neem het havengebied. Dat is zo opgeknapt. En ik vind dat booreiland ook mooi. Als ik vanuit Julianadorp uit mijn werk kom, zie ik dat ding al liggen. Daar moet je de schoonheid van inzien. Nou ja, niet iedereen misschien. Maar ik wel.”

