

# DE ZIEL VAN DEN HELDER

## *“De zware energie verdwijnt”*

**Riet de Haan**

**68 jaar**

**Vrijwilliger Noordwest Ziekenhuisgroep en vrijwilliger onderzoeksproject ouderen en eenzaamheid bij de Wering.**

**Geboren in de Zaanstreek, sinds 1971 in Den Helder**

**Wijk: Centrum**

“Twee jaar. Zo lang zouden we in Den Helder wonen. We kwamen uit Amsterdam, maar konden daar geen woning vinden. Ik zat huilend naast de chauffeur van de verhuishwagen. Vond het vre-se-lijk om weg te gaan. Toen zei hij tegen me: “Mevrouwtje, u verlaat nu Amsterdam huilend, maar ik geef u op een briefje, als u weer weg moet uit Den Helder, verlaat u die stad huilend.”

We bleven langer. We werden getriggerd door een brief die na onze huwelijksreis op de mat lag. Dat was in ons eerste huis aan de Eerste Vroonstraat. Het was 1971; onze buurt zou gesloopt worden. Aanvankelijk totaal, in een later stadium slechts een deel voor de Noordelijke Randweg. In Amsterdam was ik al actief geweest bij de Provo's en de Kabouters en deed ik wel eens mee aan demonstraties. Een half jaar later waren we volop in actie om de buurt overeind te houden. Het heeft vijftien jaar geduurd voordat we de snode sloopplannen van tafel hadden gekregen en de buurt opgeknapt werd. We moesten ervoor vechten tot de Raad van State.

Uiteindelijk hebben we hier een eigen netwerk van vrienden en kennissen opgebouwd. Ik was in het welzijnswerk en de vrouwenbeweging terechtgekomen, heb jaren in diverse besturen gezeten en ben politiek actief geweest voor de PPR en de PvdA. Ik heb twaalf jaar in de gemeenteraad gezeten, omdat ik dacht dat ik daar meer zou kunnen bereiken dan buiten de politiek

Ik moest wel wennen aan Den Helder, ook in spiritueel opzicht. Den Helder heeft een zware energie. Mogelijk door de aanwezige oorlogsvloot en de opgeslagen bommen en granaten. De ziel van de stad is hier door de Duitsers gesloopt. Ik denk dat het nog wel enige tijd duurt voordat Den Helder haar ziel weer heeft gevonden. Wat gaat er hier gebeuren om ons verdriet te helen?

Ik denk dat het uiteindelijk goed komt. Nieuwe wandel-, fiets- en kanoroutes, de binnenstad wordt enorm opgeknapt. Het aanbod aan kunst en cultuur is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Als je kijkt vanaf de dijk zie je de ruimte, het prachtige licht, de mooie luchten en ruik je de geur van de zee. De wind waait bijna altijd. We hebben schone lucht hier! Je moet je zegeningen tellen.”

