

# DE ZIEL VAN DEN HELDER

*“Ruimte, zee; mijn Den Helder”*

**Brenda Bles**

**33 jaar**

**Werkt bij Esdégé Reigersdaal en studeert Maatschappelijk Werk**

**Getogen in Den Helder**

**Wijk: Oud Den Helder**

“Den Helder zit echt in mijn ziel, vandaar dat ik vond dat ik mee móest doen aan de reportage. Ik bejubel creatieve ideeën in en om de stad. En ik wilde heel graag op Willemsoord gefotografeerd worden. Niet alleen omdat ik er werk, maar ook omdat ik het een inspirerend en bruisend terrein vind. Ik wandel er elke dag overheen met mijn cliënten. Ik heb de rijkswerf daardoor beter leren kennen. Als ik uit mijn werk naar huis fiets, pak ik eigenlijk altijd de route over de dijk. Bij Lands End omhoog en bij mijn huis er weer af. Ik woon in de Willem Barentszstraat.

Mijn ouders hebben me in Emmeloord geboren laten worden. Ze dachten daar centraler te zitten. Maar gelukkig zijn ze daarna snel terug gegaan naar Den Helder. Blij dat ze toch terug verhuisd zijn. Ik heb ook in de Visbuurt gewoond en in de Vogelwijk, maar waar ik nu woon vind ik het heerlijk. Rustig, groen en toch dicht in de buurt van de stad en het station.

Als ik weg ben uit Den Helder, mis ik het. Ik had als kind al, dat als ik de Lange Jaap niet kon zien, ik heimwee had. En nog, als ik bij mijn zus uit Amerika vandaan kom, waar ze met haar kinderen woont, dan vind ik het heerlijk om weer thuis te komen. Ruimte, zee; mijn Den Helder.”

