

DE ZIEL VAN DEN HELDER

“Lekker de ruimte in Julianadorp”

Pieter Raven

59 jaar

Procesoperator energiecentrale bij de marine

Geboren en getogen in Den Helder

Wijk: Julianadorp

“Julianadorp hoort gewoon helemaal bij Den Helder. Het was in de tijd dat je in de stad haast geen huis kon krijgen, dat ik naar het dorp verhuisde. Dertig jaar geleden ongeveer. Nu hoef ik niet meer zo nodig terug hoor. Als ik soms ga kijken naar waar ik geboren ben, het centrum, dan denk ik: “Goh, wat een kleine straatjes.” Ik koester wel mooie herinneringen aan die wijk. Je ging naar het Carillon om wat rond te hangen. Of naar het ‘kippenschooltje’ in de Van Galenstraat. Dat was een oude kleuterschool in een houten gebouwtje. Daar zaten we altijd. Toen ik 25 of zo was ben ik naar Julianadorp verhuisd. Dat is nu de grootste wijk van Den Helder. Ik heb een mooi rustig stekkie. Lekker de ruimte. En bij ons in de buurt woont nog tachtig procent van de oorspronkelijke bewoners. Ik noem het altijd maar een soort burgerwacht. De deuren kunnen hier nog open blijven. Daarbij vind ik de rit van mijn huis naar mijn werk prachtig. Ik heb onregelmatige diensten. Als ik dan ‘s morgens om 5 uur op mijn fiets richting duin en dijk rij en ik zie de wereld ontwaken, dan is dat fantastisch. Voor mij is deze plaats thuis. Punt.”

