

DE ZIEL VAN DEN HELDER

“Den Helder begint te boomen!”

Jan-Arie van der Kolk

48 jaar

Manager bij het Leger des Heils

Geboren in Den Bosch

Wijk: Centrum

“Den Helder begint te boomen”, stelt Jan-Arie van der Kolk enthousiast. Zijn accent verradt dat hij niet in de stad is geboren. “In 1991 kwam ik voor mijn vrouw, een verstokte Jutter, naar Den Helder. Maar ik heb mijn plek gevonden, het is toch geweldig hier? De stad krijgt ziel! Dit is mijn thuis, ik zou hier niet meer weg willen.”

Vlakbij Watersportvereniging Onrust is het volgens Jan-Arie van der Kolk heerlijk wonen. “We wonen hier sinds 2000 maar hebben zo’n beetje alle wijken, behalve Julianadorp, wel gehad. We hebben twee kilometer water voor de deur en zicht op Fort Westoever met de Helderse Jongens - nee, ik heb geen aandelen - en De Groene Stek. Kan er zo met een bootje naar toe varen.

Er zijn veel prachtige plekken in Den Helder. Omdat ik drie keer per week hardloop met de atletiekvereniging zie ik de natuur in al haar diversiteit. Veel mensen hebben geen of een verkeerd beeld van onze stad, daarom heb ik onlangs twee collega’s de highlights van het stadscentrum laten zien.” Lachend: “Den Helder heeft er twee fans bij.”

