

DE ZIEL VAN DEN HELDER

“Mooier dan Parijs!”

Monique Trijsburg

40 jaar

Freelance tekstschrijver/journalist/redacteur

Geboren en getogen in Den Helder

Wijk: het Centrum

“Amsterdam moest het worden! Ik was jong. De baan had ik al, alleen woonruimte bleek een probleem.” Monique Trijsburg is ontzettend blij dat ze Den Helder nooit heeft verlaten. “Reizen vind ik heerlijk, ik dompel ik me graag onder in andere culturen maar mijn thuis is en blijft Den Helder.” Ze is een echt stadsmens en woont midden in het centrum. “Heerlijk om op zaterdag de deur uit te stappen en midden op de markt te staan. Maar het is ook een luxe dat ik in mijn hardlooptenuue binnen vijf minuten op de dijk sta.”

Monique Trijsburg groeit gedeeltelijk in Nieuw Den Helder Zuidoost en Huisduinen op. “Ik herinner me het ravotten in de Donkere Duinen en narcissen plukken van het land voor mijn moeder, die mijn met natte aarde doordrenkte nieuwe gympen op de koop toe moest nemen. Rondhangen bij Manege Bruin en mijn eerste bijbaantje als puber in de spoelkeuken van het Beatrix Hotel. Heel veel geleerd over lekker eten en ook enorm veel lol gehad!”

“Mijn hart ligt in Den Helder. Ik deel, werk, leef, lach en geef er. Dagelijks geniet ik van de inwoners, de schat aan cultureel erfgoed, het bruisende centrum en de prachtige natuur. Geef mij maar Den Helder; dat is mooier dan Parijs!”

