

DE ZIEL VAN DEN HELDER

“Iedereen let een beetje op elkaar”

Irma Woort

27 jaar

Verzorgende IG in de ouderenzorg

Geboren en getogen

Wijk: het centrum

“Vroeger ging ik met mijn vader soms naar de bunkers van Fort Dirksz Admiraal. Lekker bramen plukken achter het spoor. Ik fiets er nog heel vaak langs en dan komt dat altijd weer even boven.”

Irma Woort had nergens anders op willen groeien dan hier. “Mijn vriend woont in Rotterdam. Overal hoge bebouwing, dat heb je hier niet. In Den Helder kun je altijd de horizon zien. Er is altijd een windje, zelfs bij een hittegolf en natuurlijk de zon en de zee. Mijn vriend wil inmiddels veel liever mijn kant opkomen. Den Helder heeft ook zijn hart gestolen.”

Irma woont heel centraal. “Ik woon in een heel leuk buurtje. Een beetje ons kent ons. De mensen letten een beetje op elkaar, dat vind ik een fijne mentaliteit. En als ik op mijn fiets stap, ben ik in een kwartiertje overal waar ik wezen moet.”

Ze plukt inmiddels geen bramen meer met haar vader, maar zwerven doen ze samen nog steeds. “We hebben een zwerf-abonnement bij de schouwburg. Daarmee kun je allerlei genres verkennen. Ook van artiesten hoor je vaak dat we het mooiste theater van Nederland hebben. Vroeger waren het de bunkers, nu is de schouwburg onze plek.”

