

# DE ZIEL VAN DEN HELDER

***“De Schooten is heerlijk om te wonen”***

**Renate Molenhuis**

**42 jaar**

**Vrijwilliger bij Hospice**

**Niet geboren, wel getogen in Den Helder**

**Wijk: De Schooten**

“Ik was twee toen we van Anna Paulowna naar Julianadorp verhuisden. Telt dat ook als geboren en getogen? Ik heb een mooie jeugd gehad in het dorp. Bij het Trefpunt afspreken met een groepje. Dat was leuk. Geen rozigheid, we hingen gewoon wat rond. En later op zondagmiddag naar de Zandloper. Stiekem, want dat mocht ik nog niet. Thuiskomen en als je ouders vroegen: „Ben je naar de Zandloper geweest?” zeggen: „Nee hoor.” Maar wel stinken naar bier en rook! Dat was een mooie tijd.

Daarna ben ik naar de stad verhuisd. Ook leuk, maar een stuk krupper.

We hebben met het gezin ook nog drie jaar op Aruba gewoond, want ik werkte bij de marine. Als ik dan terugvloog en de weilanden zag, dacht ik altijd: Ik ben thuis. Alleen die weg langs het kanaal nog af en dan was je er echt. Dat heb ik nog. Als ik het bord met Den Helder zie opdoemen, voelt het als thuiskomen.

We wonen nu in De Schooten. Hebben twee kinderen, daar is deze wijk perfect voor. Tegenover ons huis ligt hun school, het winkelcentrum erachter en een straat verderop het werk van mijn man; hij is machinist, dus kan hij zo opstappen op station Zuid.

Op het strand kom ik wel, maar niet wekelijks. Toch besef ik me heel goed wat we hier hebben. Vooral als je anderen erover hoort. Het mooiste vind ik het deel tussen Nogal Wiedus en Land's End. Nog een paar extra terrasjes in de binnenstad, graag uit de wind en in de zon, en het is helemaal af.”

