

# DE ZIEL VAN DEN HELDER

## “Sail maakt van Den Helder een wereldstad”

**Carolien Slot**

**32 jaar**

**Fysiotherapeut**

**Niet geboren, wel getogen in Den Helder**

**Wijk: Centrum**

“Toen ik één jaar was, zijn mijn ouders naar Den Helder gekomen. Mijn vader zat bij de marine. Ik ben nog een jaar of zeven, acht weggeweest. Ik studeerde in Leiden en heb in Utrecht gewoond. Maar omdat ik mijn vriend leerde kennen en hij marinier was, verhuisden we weer terug. Dat was trouwens geen straf hoor, ik heb nooit een hekel gehad aan mijn stad. In Utrecht kon ik me nog wel eens opgesloten voelen. Daar heb ik hier helemaal geen last van. Hier heb je de ruimte. Ik ben een ontzettende sporter, je kunt alle kanten uit.

Het mooiste punt vind ik bij Fort Kijkduin. Dat je links de Grafelijkheidsduinen ziet en rechts de zee. Prachtig. Ik ben er zeker eens in de week te vinden voor een rondje hardlopen. Mijn vriendinnen vinden het ook altijd een heerlijk dagje uit om naar Den Helder te komen. Die wonen allemaal verder weg, dus zien het als een uitje, een vakantiedag. Lekker naar het strand, kopje koffie bij Land's End. Nee ik hoor ze nooit klagen dat het zo ver is.

Mijn mooiste herinneringen liggen ook bij het strand. In de zomer met mijn ouders, broertje en zus op de fiets naar zee. En de Vlootdagen, tegenwoordig de Marinedagen met dit jaar Sail. Als ze er zijn, ben ik er ook. Ineens verandert de stad in een wereldstad, met zoveel mensen van buitenaf. Wat een happening.”

