

DE ZIEL VAN DEN HELDER

“Het is Den Helder of het buitenland”

Hans Koekebakker

50 jaar

Intermediair op ‘s Heeren Loo

Geboren en getogen in Den Helder

Wijk: Centrum

“Hans, jij hebt zo’n goeie kop, daar moet je wat mee doen. Dat zei Ronald Koster een keer tegen me tijdens een fotoshoot. Dus toen ik de oproep zag dacht ik gelijk: ‘Ik doe mee’. Niet alleen om mijn hoofd hoor, maar omdat ik vooral heel trots ben op Den Helder. Later kwam ik een dame van Zeestad tegen en werd me gevraagd of ze mijn foto mochten gebruiken voor de Sail-reclamecampagne. Nu kom ik mezelf overal tegen. In de krant, op affiches. Ik ben er trots op dat ik de stad zo kan promoten. Want het is een geweldige stad. Ik snap niet wat er allemaal over te zeuren en te zaniken valt. Het is relaxed, we hebben ontzettend veel natuur, terrassen, restaurants. Neem nu de duinen. Het stuk van Huisduinen naar de Donkere Duinen. Ik kom er veel.

Ik ben een echt natuurmens. Ik wandel veel, fiets elke dag, ook naar mijn werk in Julianadorp. Of kijk eens naar Fort Westoever, achter Dirksz Admiraal, de kanoroute, Willemsoord. Allemaal even prachtig. We komen net terug van een midweekje Berlijn. Toen we thuiskwamen zei ik: ‘Wat hebben we toch een lekker hok’. Een oud grachtenpandje, helemaal naar ons zin opgeknapt, voor ons vrij uitzicht op de dijk, bijna geen verkeer voor de deur. Een heerlijk huis. Als ik hier ooit wegga is het naar het buitenland. Maar een andere plaats in Nederland hoeft voor mij niet.”

