

DE ZIEL VAN DEN HELDER

“Den Helder heeft stoere inwoners”

Leonoor Kints

40 jaar

Zelfstandig ondernemer

Geboren in Slootdorp

Wijk: De Schooten

“Den Helder past me als een oude jas. Ik heb er een groot sociaal netwerk, het is mijn thuis”, vertelt Leonoor Kints die als tweejarige dreumes voor het eerst voet zette in de stad. “Ik heb drie jaar gestudeerd in Amsterdam, ik kon niet aarden en miste mijn paard en het leven in de natuur.” Voor de amazone is paardrijden, op paard Appie, nog steeds erg belangrijk.

Niet alleen paardrijden is een essentieel onderdeel van haar bestaan.

“Wanneer het seizoen bij IJssalon Laan in het centrum begint, is dat één van de prioriteiten binnen het gezin”, zegt ze lachend. “Geen week voorbij zonder mijn traditionele oubli met nougat en slagroom.”

“Gedurende mijn leven heb ik in veel Helderse wijken gewoond. Ik zat als kind op school in Julianadorp, op het Wagenwiel, tegenwoordig de Verrekijker. Mijn middelbare schoolperiode bracht ik door op het Nieuwediep, we hadden een enorm leuke klas. Ik herinner me de zondagmiddagen waarop we zwommen in zwembad de Schots of met z'n allen naar het strand gingen.”

Leonoor Kints is trots op de stoere en energieke mannen die de stad rijk is.

“Marine, offshore en visserij. Maar wat ik stiekem ook heel leuk vind is dat we ook heel veel stoere, sterke en maatschappelijk actieve vrouwen in Den Helder hebben.”

