

DE ZIEL VAN DEN HELDER

“Ik staat graag over het Marsdiep”

Roy Flem

66 jaar

Gepensioneerd marineman, vrijwilliger in de maritieme wereld

Getogen in Den Helder

Wijk: De Schooten

“Het water blijft me trekken. Waar ik ook ben. Zelfs op vakantie in Engeland kies ik een bestemming aan de kust. Ik ben opgegroeid met het water, de zee. Ik ben geboren in Amersfoort, maar op mijn tweede al naar Den Helder verhuisd. Mijn ouders komen uit Indonesië, mijn vader was bij de marine. Zodoende kwamen we in Den Helder terecht.

Ik heb zelf ook veertig jaar als burger bij de Koninklijke Marine gewerkt. En nu nog ben ik bezig met alles dat nautisch en maritiem is. Ik ben vrijwilliger bij het Reddingmuseum, waar ik de markten en kramen coördineer. Want we staan heel regelmatig in andere steden op evenementen; Lelystad, Harlingen, IJmuiden... En ik help bij het reddingstation. Ik ben geen opstapper, maar verricht allerlei hand- en spandiensten.

Ik ga nog steeds regelmatig een rondje richting de dijk. Even een half uurtje over het Marsdiep staren. Den Helder betekent alles voor me. Ik probeer het ook altijd zo goed mogelijk te verkopen. Aan iedereen die het maar horen wil. Nu woon ik in De Schooten, maar ik kom uit Oud Den Helder. De Schooten is een geweldige buurt. Ik heb de wijk gebouwd zien worden in de jaren zestig en nu wonen we er zelf. Toen mijn vrouw en ik nog werkten was het al handig. Ik zat op De Kooy, dat is vlakbij. Mijn vrouw werkte in De Golfstroom op vijf minuten fietsen. Een winkelcentrum met alles erop en eraan in de buurt. Een huis met vrij uitzicht. Wat wil je nog meer?”

